

Basisschool KOM.MIJN

Prins Frederikstraat 67a

5951 BR Belfeld

077 4758049

www.kommijn.kerobei.nl

Klik hier voor [e-mailadressen](#)
van leerkrachten.



Nieuwsflits nummer 4

1 oktober 2021

Kalender volgende week:

Ma	4 oktober:	Dierendag
Di	5 oktober:	Dag van de leerkracht
Wo	6 oktober:	
Do	7 oktober:	
Vr	8 oktober:	

[Bekijk de jaarkalender op de website](#)

Even bijpraten

De tijd van de cijfertjes breekt weer aan. Begrotingen die opgesteld moeten worden aan de hand van de leerlingaantallen van afgelopen schooljaar waarbij de teldatum van 1 oktober de belangrijkste datum voor het onderwijs is.

Het aantal kinderen dat namelijk op 1 oktober ingeschreven staat op school bepaalt hoeveel geld er voor formatie en dus voor leerkrachten beschikbaar komt. De laatste 3 jaar is de school weer een beetje aan het groeien en dat betekent in ieder geval dat we het komend jaar ons leerkrachtenaantal op peil kunnen houden. Los van het feit natuurlijk dat mensen altijd zelf andere keuzes kunnen maken door met pensioen te gaan, minder te gaan werken of ergens anders hun licht op te gaan steken.

Wat ook rond deze tijd altijd speelt is het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. Dat hebben we jaren middels incasso gedaan, waarvoor u een machtiging hebt kunnen tekenen bij inschrijving van uw kind op KOM.MIJN. Dat systeem hebben we verlaten vanwege o.a. te hoge kosten. Vanaf dit jaar vragen we u om middels een link de ouderbijdrage over te maken. Deze vraag zullen we vanaf nu dus wel ieder jaar opnieuw gaan stellen. Ik wil benadrukken dat het een vrijwillige bijdrage betreft. De hoogte van het bedrag is € 15,00 per kind per jaar. Waar dat geld door de OR aan besteed wordt, leest u hieronder. Bedankt alvast.

Groep 7 en 8 zijn de afgelopen weken naar de schutterij geweest. Verderop in deze nieuwsflits vertellen een paar kinderen hier zelf iets over.

Het kunst- en vliegwerk rondom vervanging voor zieke leerkrachten was deze week opnieuw een belangrijk deel van mijn werkzaamheden. En ik hoor inmiddels nog een aantal leerkrachten snuffen en snotteren, dus ik hou mijn hart een beetje vast voor de komende weken...Maar we houden de moed erin. Alle leerkrachten laten zich van hun beste kant zien in meedenken naar oplossingen en extra komen werken. Dat is een groot compliment waard.

Ik wens iedereen een heel fijn weekend met de hartelijke groeten,

Anouk van Lierop

Wie is er volgende week jarig?

Wij wensen de volgende kinderen een heel hartelijk proficiat met hun verjaardag:

Sarah uit groep 6	Max uit groep 5
Juf Karin	Renas uit groep 1/2
Tess uit groep 7	Lynn uit groep 4
Sten uit groep 3	Finn uit groep 4
Pien uit groep 1/2	Sam uit groep 8
Clim uit groep 8	Sem uit groep 3



Vrijwillige ouderbijdrage

Bij de start van de schoolloopbaan van uw kind hier op KOM.MIJN heeft u de vraag gekregen of u een machtiging voor de incasso van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage zou willen tekenen. Deze ouderbijdrage gebruiken we om activiteiten en/of traktaties te kunnen bekostigen die niet door de overheid bekostigd worden. U kunt hierbij denken aan Sintermerte, Sinterklaas op school, stroigoed, kinderchampagne om te proosten op het nieuwe jaar, een eitje bij het paasontbijt en het eindejaarsuitstapje. Onze stichting is overgestapt op een andere thuisbank en de mogelijkheid om de incasso hiervoor te blijven gebruiken is hiermee vervallen. We gaan het dus op een andere manier, wel weer jaarlijks, aan u vragen.

Hieronder treft u een betaalverzoek met daarin de link waarmee u de ouderbijdrage van € 15,00 per kind kunt betalen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Onderwijs in Nederland is gratis.

We hopen natuurlijk op een groot aantal bijdrages zodat alle activiteiten ook door kunnen blijven gaan, zeker nu de beperkingen met betrekking tot corona steeds minder aan het worden zijn.

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Dit is een betaalverzoek voor de ouderbijdrage van € 15,00 per kind. Je kunt met elke bank in Nederland betalen. Dank je wel!

Deze link is geldig tot 30 september 2023.

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=NZNsQsJURxO8rAVjsEHQag>

Bezoek groepen 8 aan de schutterij

Het was super leuk bij de schutterij. Je kon met geweren schieten en met vlaggen zwaaien nog andere dingen. We beginnen bij de kelder, daar kon je zien hoe ze geweren maken en kogels. Het was super leuk om het te zien maar je kon het ook maken. Wat ook super tof is. De volgende stop is marcheren, bij marcheren ga je lopen met een vlag van Nederland het was super leuk maar ook lastig. Maar vooral leuk. Je had ook iets met rode vlaggen dat net als een dans leek maar niet zo is. En de leukste gedeelte van de schutterij was uiteraard het schieten. Je kon schieten met grote en kleine geweren natuurlijk niet alleen. De grote geweer waren zo luid dat je ervan moet schrikken en sommige moeten er van gillen onder andere ik ook. Maar het was super leuk en je mocht ook kogels pakken en naar huis meenemen. Nou dit was alles wat we bij de schutterij hebben gedaan.

Gemaakt door Romaysa Lahyani (groep 8P)

We zijn met z'n allen in een rij naar de schutterij gelopen. Daarna hebben we wat gedronken en toen zijn we begonnen. we werden in groepjes gedeeld en zijn we naar ons eerste ding gelopen bij ons was dat schieten en daarna hebben we nog meer gedaan bijvoorbeeld: schieten, vendelen, marcheren, gezien hoe kogels gemaakt werden en ook zelf kogels gemaakt, en we hebben een schiet hark gemaakt. Daarna hebben we nog wat gedronken en toen was het tijd om te vertrekken jammer genoeg.

Wij als klas 8O hebben een superleuke middag gehad. Super bedankt daarvoor.

Zoë (groep 8O)

Wij zijn dinsdag bij de schutterij geweest we mochten er een middagje rondlopen.

We mochten in de kelder kijken hoe ze de kogels maken.

We mochten zelf ook de kogels klaar maken.

En je mocht met soort stokken met links rechts mars.

En dan mocht je de vlag van nederland omhoog trekken.

Je mocht ook met vlaggen zwaaien en trucjes leren.

Daarna mocht je ook met een groot geweer schieten.

En met kleinere geweren schieten.

en het was een super leuke middag.

Groetjes Fenne van Leipsig (groep 8P)

Het was op dinsdag 28 september. We gingen met groep 8O en 8p naar de schutterij in Belfeld. We leerden daar hoe ze kogels maakte, verdellen, marcheren en schieten. Ieder werd verdeeld in groepen van 6 of 7 en gingen vanalles doen. We kregen in de tussentijd cola, sinas en chips. We kregen ook verhalen over de schutterij zelf. Ze hadden allemaal mooie hoeden op met een grote witte veer erop. Ze hadden ook hele mooie pakken aan en konden heel goed verdellen. We schoten op een schiethark.

Wij als 8O en 8p hebben allemaal een hele leuke middag gehad. Heel erg bedankt.

Dana (groep 8O)