

Basisschool KOM.MIJN

Prins Frederikstraat 67a

5951 BR Belfeld

077 4758049

www.kommijn.kerobei.nlKlik hier voor [e-mailadressen](#)
van leerkrachten.**Nieuwsflits nummer 11****13 november 2020****Kalender volgende week:**

Ma	16 november:	oudergesprekken (facultatief)
Di	17 november:	oudergesprekken (facultatief)
Wo	18 november:	oudergesprekken (facultatief)
Do	19 november:	oudergesprekken (facultatief)
Vr	20 november:	oudergesprekken (facultatief)

[Bekijk de jaarkalender op de website](#)**Even bijpraten**

Gelukkig een rustige week qua vervangingen. Een enkele leerkracht heeft zich moeten laten testen, met een negatief resultaat. Wat dat betreft zijn we nog een van de uitzonderingen in onderwijsland. Heel veel andere scholen hebben inmiddels al een of meerdere positief geteste leerkrachten thuiszitten of thuis gehad, ook binnen Kerobei.

Afgelopen donderdag is er weer MR vergadering geweest. Leerkrachten en ouders buigen zich dan over een aantal vraagstukken aangaande KOM.MIJN in het hier en nu en KOM.MIJN in de toekomst. Binnenkort zal er weer een verslag van deze vergadering in de Nieuwsflits te lezen zijn.

Komende week starten we met de facultatieve oudergesprekken. Dit is een mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Als u daar als ouder behoefte aan heeft, of de behoefte juist bij school ligt dan kan er een afspraak gepland worden.

Hartelijke groeten,

Anouk van Lierop

Proeflessen Blariacumcollege

Afgelopen donderdag zijn enkele leerlingen van onze groepen 8 naar de proeflessen geweest van het Blariacumcollege. Ze hebben zelf een kort stukje geschreven om te vertellen over hoe het was en wat ze hebben gedaan.

Suus (groep 8P): Ik vond het heel erg leuk, ik had naast de proefles ook nog de sportklas erbij gekozen, ook dat vond ik heel leuk om een keer te doen. Helaas zat ik niet bij Sofie, Ihsane en Floor, maar dat vond ik niet erg. Eerst hebben we dingen gedaan die met de sportklas te maken hebben, zoals hockey, basketbal en over een lange mat rennen in zo weinig mogelijk stappen, daarna hadden we een kwartiertje pauze met een pakje drinken en een stroopwafel en daarna zijn we naar het Nederlands lokaal gegaan. De juf vertelde iets over leenwoorden en toen hebben we 30 Seconds gedaan in allemaal verschillende leenwoorden van talen zoals Arabisch, Chinees en Italiaans. We deden dat met groepjes van 5 en ik zat samen met 2 jongens en 2 meisjes, we moesten erg om elkaar lachen en dat was super leuk. Daarna zijn we weer terug naar beneden gegaan en eindigde de proefles. Ook zag ik toen Sofie, Ihsane en Floor weer terug en heb ik ook erg genoten van de verhalen wat zij allemaal hebben gedaan. Ik vond het een super leuke proefles!

Sofie (groep 8P): Ik vond het echt super leuk bij de proefles van Blariacum! Helaas zat ik niet bij Suus in het groepje want Suus had met sportklas gedaan en ik zonder. Wij hebben 3 dingen gedaan, Techniek daar hebben we een blaadjes houder gemaakt door een soort plastic, eerst erin te boren met een super grote boormachine en daarna het warm te maken, wel 600 graden en dan kun je het plastic buigen, een magneten balletje erin gedaan en klaar! Toen hebben we een lekkere stroopwafel gekregen met wat drinken. Daarna hebben we geleerd over zwarte piet(of moet ik roetveegpiet zeggen?)hoe ze eruit zien in andere landen, bij veel landen lijken het wel zwarte monsters. Ik vond dat best interessant! Toen hebben we nog iets geleerd over de binnenkant van de aarde met leuke filmpjes en over hoe magma(als het uit een vulkaan komt heet het lava)Ik vond dat wel leuk, ook kregen we een filmpje te zien van Ice Age! Ik vond het super leuk, wie weet zit ik volgend jaar wel op Blariacum!

Ihsane en Floor (groep 8P): Het Blariacumcollege was heel erg leuk. Je kwam binnen en toen kreeg je een nummer, die kreeg je op basis van je niveau. En dat moest je invullen op de site. In ons groepje kreeg je drie lessen. Techniek, Geschiedenis en Aardrijkskunde. Bij techniek gingen we een papier houder met magneet maken dat was erg leuk want je mocht met een boor werken en met een smelter werken. Toen we dat af hadden kregen we wat te drinken en wat lekkers. En toen gingen we naar de meneer van Geschiedenis. En daar hadden we over hoe mensen in verschillende landen dezelfde feestdagen vieren maar toch op een andere manier. Bij Geschiedenis was het heel leuk. En daarna gingen we gelijk door naar Aardrijkskunde en daar kregen we een werkboekje waarin we vragen moesten beantwoorden en daar hoorde filmpjes bij. De filmpjes en de vragen gingen over de binnenkant van de aarde. En dat vonden we ook erg leuk. En als je ergens een vraag over had kreeg je ook gelijk antwoord. Met corona was daar alles goed geregeld. Bij de ingang kreeg je een tasje met daarin ook een mondkapje in en nog super leuke markers. En je kreeg ook nog een informatieblaadje. Je kon ook kiezen voor sportklas.