

Basisschool KOM.MIJN

Prins Frederikstraat 67a

5951 BR Belfeld

077 4758049

www.kommijn.kerobei.nl

Klik hier voor [e-mailadressen](#)
van leerkrachten.



Nieuwsflits nummer 22

19 maart 2021

Kalender volgende week:

Ma	22 maart:	driehoekgesprekken
Di	23 maart:	driehoekgesprekken
Wo	24 maart:	driehoekgesprekken
Do	25 maart:	driehoekgesprekken
Vr	26 maart:	driehoekgesprekken

[Bekijk de jaarkalender op de website](#)

Even bijpraten

Voor mij vliegen de weken voorbij. Ik weet niet of u dat ook zo ervaart, maar ik vind het een hele vreemde gewaarwording dat we al halverwege maart zitten. Voor mijn gevoel duurt januari altijd eindeloos lang, maar die is dit jaar eigenlijk vrij geruisloos voorbij gegaan. Over 2 weken is het al (bijna) Pasen....

Afgelopen week hebben er opnieuw 2 groepen in quarantaine gemoeten; groep 1/2A en groep 8P. Helaas bleek ook juffrouw Vivian positief uit de test te komen, meneer Robert moet nog getest worden. We hopen iedereen volgende week weer te kunnen begroeten.

We merken dat er vanuit de GGD soms tegenstrijdige adviezen gegeven lijken te worden. Voor scholen is er een speciale scholendesk ingericht waar wij naar kunnen bellen. Tot nu toe geven zij deskundige en vooral eenduidige adviezen. Zij zijn onze deskundigen en wij volgen hun advies als school om jullie ook steeds op dezelfde manier te kunnen blijven informeren. Niet de ene keer dit advies, de andere keer dat. Dat zorgt niet voor een gevoel van veiligheid en vertrouwen en dat willen we toch zo goed mogelijk te blijven uitstralen. We weten dat er soms verschil van mening is over hoe zaken rondom aangepakt zouden moeten worden. Denk daarbij alleen al aan het dragen van mondkapjes; is dat helpend, zinvol, nodig? Wij hebben daar als school adviezen voor gekregen. Sommige adviezen wat meer dringend en dwingend dan andere adviezen. Zoals u weet hebben we keuzes gemaakt, daar waar we keuzemogelijkheden hadden. En ook daarvan realiseren we ons dat niet iedereen dezelfde keuzes gemaakt zou hebben. Toch zijn dat de regels zoals ze nu voor onze school gelden en we vragen steeds uw medewerking hierin. Het is dan ook heel erg fijn om te ervaren dat ze zo goed nageleefd worden, ondanks het feit dat u er persoonlijk misschien anders over denkt. Dank u wel daarvoor.

Hieronder treft u een aantal foto's aan van de avonturen die meneer Roeland deze week heeft beleefd, op weg naar school. Veel plezier.

Hartelijke groeten,

Anouk van Lierop

Pech onderweg

Och wat een pech had meneer Roeland afgelopen dinsdag toch. Een klapband onderweg naar school. Gelukkig was de ANWB er redelijk snel bij. Omdat hij in een bocht langs de weg stond en dat een gevaarlijke plek was om er een nieuwe band op te leggen, werd besloten om de auto toch weg te slepen. Zo kwam meneer Roeland aan op school....bovenop de sleepwagen, zwaaiend naar alle kinderen alsof hij Sinterklaas was. Gelukkig is er verder niks gebeurd en kon meneer Roeland 's avonds gewoon weer naar huis met zijn eigen auto. Weliswaar op een thuisbrengertje, maar toch....

